

ערב עיון ושיח עם צאת הספר על דלות המוסר

מסה קריטית

מאת **ענת מטר**

קן אדום כהה
הוצאת הקיבוץ המאוחד

ענת מטר על דלות המוסר

מסה קריטית

הפילוסופיה יכולה להפוך לעוצמה חומרית, כפי שהיא נתבעת להיות, רק באשר היא "אוחזת בהמונים"; ואיך יתחולל הנס הזה? הנה היא טוב, שאלת המוטיבציה: מדוע שלא נשקע בניהיליזם פסיבי? תשובתי ברורה יותר עכשיו, אני מקווה. לא עקרונות מופשטים, לא רגישות אסתטית ואף לא תביעתו של האחר יכולים להיתרגם למונחים של רצון פוליטי וודאי שלא לפעולה פוליטית ישירה. כל אלה מגלמים, באופנים שונים, מציאות כוזבת, שבה האתיקה ניטרלית, קודמת לפוליטי, והבנתה מנותקת מן ההווה והחוויה הממשיות. אבל באשר הפילוסופיה יכולה לאפשר את המסגרת המושגית שבה הרצון הפוליטי יוכל להתנסח, היא כלי הכרחי במאבק. באשר היא יכולה לסלק דימויים כוזבים, שלפיהם המאבק הפוליטי נענה לעקרונות או לקורבנות - ואינו עולה בראש ובראשונה מתביעה עצמית למימוש חירות ומהתנגדות לדיכוי - עליה לעשות זאת. ומנגד, באשר היא יכולה לתקוע טריזים של דיפרנד בתנועות האוטומטיות-מדי של קהילת הרעיונות השמאלית ובכך להזכיר את מהותו המתנגדת של השמאל, היא מחויבת לעשות זאת. זו אינה "מחויבות מוסרית", אלא פשוט מהותה הפוליטית של הפילוסופיה ומהותו הרפלקטיבית של השמאל.

דוברים-מתדיינים:

ראיף זריק מכון ון ליר
ומרכז מינרבה למדעי הרוח,
אוניברסיטת תל אביב

חגי כנען

ראש החוג לפילוסופיה,
אוניברסיטת תל אביב

מירי רוזמריין

התכנית ללימודי מגדר,
אוניברסיטת בר אילן

יו"ר:

נווה פרומר

המחלקה לפילוסופיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

מגיבה, מחברת הספר:

ענת מטר החוג לפילוסופיה,
אוניברסיטת תל אביב

יום ג', ה' בכסלו, תש"פ | 3 בדצמבר 2019

18:00-20:00 | 18:15-18:00 התכנסות וכיבוד קל

אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 281

הכניסה חופשית - דיון פתוח בהשתתפות הקהל